

Terugblik de afgelopen 5 jaren CIHC

Geachte aanwezigen,

Ook ik wil U na Henk Schulte Nordholt, namens ons CIHC-team van harte welkom heten op onze Publieksdag 2016. In de volgende 15 minuten wil ik U een indruk geven van onze activiteiten in de afgelopen vijf jaar en samen met U kijken naar de toekomst .

Toen wij (Henk Schulte Nordholt en ik) in 2011 met het CIHC begonnen wist men in Nederland in het algemeen weinig of niets van en over de Chinezen uit Indonesië. Hun geschiedenis en alles wat daartoe bijdraagt zoals hun erfgoed in de vorm van familiedocumenten, familie-archieven, foto's en films dreigden volledig verloren te gaan. Met de oprichting van het CIHC wilden wij proberen dit erfgoed te verzamelen en er een veilige plaats aan te geven. Dit materiaal zou later ook als bron van onderzoek kunnen worden gebruikt.

Om dit erfgoed te kunnen verzamelen werd begonnen met een Publieksdag: een dag voor het Publiek, en dat konden behalve Chinezen, ook anderen zijn, die al of niet beroepshalve geïnteresseerd waren en zijn in deze bevolkingsgroep. Het moest een dag zijn van informatie over het doel van het CIHC, tegelijkertijd kon er aandacht worden gegeven aan hun geschiedenis, dat als deel van de koloniale en postkoloniale geschiedschrijving altijd onderbelicht is geweest. Op mij heeft het succes van deze dagen, want voor vandaag waren er opnieuw meer dan 250 inschrijvingen, mij iedere keer weer verrast. Chinezen uit Indonesië hebben belangstelling voor hun eigen geschiedenis, dat blijkt hier wel uit. Het lijkt erop alsof wij allen gewacht hebben op het moment dat wij, Chinezen uit Indonesië, eindelijk eens aandacht zouden krijgen. Er leek een sluimerende behoefte te zijn aan meer kennis over en misschien ook meer erkenning van de eigen geschiedenis.

Wij hebben in de vijf jaren van ons bestaan vier evenementen kunnen organiseren in samenwerking met het KITLV en het Museum Volkenkunde, waarvoor de belangstelling groot was. Er waren drie succesvolle Publieksdagen, respectievelijk in 2012, 2014 en nu in 2016. Vorig jaar hadden wij een gezamenlijk evenement met het Museum Volkenkunde. De laatste toonde de eerste Peranakan-tentoonstelling in de Nederlandse museumgeschiedenis rond een antiek Chinees bruidskleed (schenking dhr Sioe Yao Kan) en het Chinese huwelijk. Het CIHC besteedde aandacht aan de schenking van 125 poststukken van dhr Siem Tjong Han. Verslagen hierover zijn verschenen op onze website.

Naast informatie vindt het CIHC het belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de verschillende aspecten van de geschiedenis van de Peranakan Chinezen uit Indonesië. De samenwerking met het onderzoeksinstituut KITLV, de rijke archieven en andere bronnen in Nederland en in Leiden in het bijzonder, geven alle mogelijkheden daartoe. In de afgelopen jaren is het CIHC met verschillende onderzoeksprojecten bezig geweest. Het Mondelinge

geschiedenis-project waar wij in 2013 mee begonnen zijn en waarbij wij vooral Chinezen uit de eerste generatie interviewen, loopt nog steeds. Van de hand van ons teamlid Maya Liem verscheen een artikel in het tijdschrift Le Banyan, de kunstenaar-onderzoeker FX Harsono ontving een CIHC-KITLV fellowship, en het CIHC is bezig met een aantal artikelen voor het wetenschappelijk tijdschrift Wacana van Universitas Indonesia.

Na vijf jaar CIHC moeten wij ons bezinnen op de toekomst. Wij groeien nog steeds, wij worden bekender. En hoe leuk dat ook is, het betekent meer werk, het vergt steeds meer tijd en inzet van ons team. Ons team bestaat uit vrijwilligers, die allen of een baan hebben, of een eigen bedrijf leiden, freelance werkzaam zijn of andere werkzaamheden hebben. Zij zetten zich in omdat zij het belangrijk vinden dat ons erfgoed en onze geschiedenis niet verloren gaan. Maar wij hebben langzamerhand het punt bereikt dat wij nog duidelijker onze prioriteiten moeten stellen. Om door te kunnen gaan met het CIHC, zullen wij er waarschijnlijk niet aan ontkomen meer zaken uit te besteden.

Om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen: Er komt een nieuwe website die tweetalig zal zijn en waarin wij meer informatie kunnen geven. Er komen waarschijnlijk nieuwe rubrieken, maar daarvoor heeft onze webredacteur ondersteuning nodig en hetzelfde geldt voor onze teamleden die het vertaalwerk doen. Daarnaast zijn er plannen die uitgewerkt moeten worden en waarvoor tijd en geld nodig is om die te realiseren.

Zo zou ik mij ontzettend graag willen inzetten voor een publicatie over onze geschiedenis, in het bijzonder onze migratiegeschiedenis naar Nederland. Waarom zijn wij hier gekomen of hier gebleven? Daar gingen heel andere redenen, motieven en omstandigheden aan vooraf dan bij andere bevolkingsgroepen die uit Indonesië naar Nederland kwamen. Over onze geschiedenis is zo weinig bekend, er wordt weinig over gesproken. Ik noem U een paar redenen waarom het belangrijk is dat er meer bekendheid komt over onze geschiedenis:

- Wij hebben geen beschreven geschiedenis en daarmee ook geen geschiedenis om aan onze volgende generaties over te dragen. Onze eigen geschiedenis is te onbekend voor onze eigen kinderen en kleinkinderen.
- Een beschreven geschiedenis over onszelf, onze groep, over onze migratie naar Nederland en de achtergronden daarvan kunnen wij beschouwen als een nalatenschap die wij kunnen overdragen aan onze volgende generaties.
- Onze migratie-geschiedenis is een geheel andere dan die van andere bevolkingsgroepen uit Indonesië, zoals Indische Nederlanders en Molukkers. Voor ons liep de weg naar Nederland vaak via andere wegen en landen, zoals via China, Suriname, Duitsland, België. Dat had onder andere te maken met onze andere sociaal-economische positie in Indonesië, de andere culturele achtergrond, de andere nationaliteitspositie. Het zou goed zijn als deze geschiedenis meer bekendheid krijgt zowel binnen als buiten onze eigen kring.
- Een dergelijke publicatie moet gebaseerd zijn op goed onderzoek, en tegelijkertijd goed leesbaar zijn voor een groot publiek.
- Een dergelijk plan vereist een goede uitwerking en een gezonde financiële basis.

- De omstandigheden zijn gunstig omdat het CIHC zich hiervoor kan inzetten met de hulp van Prof. Henk Schulte Nordholt en het onderzoeksinstituut KITLV. Het CIHC heeft reeds materiaal verzameld via het lopende Mondelinge geschiedenis project.
- Onze geschiedenis kan alleen verteld en behouden worden met een beschreven geschiedenis. Hebben wij deze niet, dan zal onze groep over niet al te lange tijd vergeten zijn. Want alleen zij die schrijven of beschreven worden, die blijven !
- Onze geschiedenis is absoluut de moeite waard om daar aandacht aan te besteden, wij hebben veel om trots op te zijn, wij kunnen zelf een nalatenschap van grote waarde realiseren voor onze volgende generaties.
- Help ons dit te realiseren. Steun ons ! Word Vriend van het CIHC en geef ons daarmee mogelijkheden. Met Uw steun als Vriend of donateur van het CIHC kunnen wij verder.

- Wij zijn op zoek naar 100 Vrienden of meer ! Word vriend van het CIHC voor E. 25,= p.j. U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde formulier.
- Wilt U meer doneren of hierover praten, neem contact op met CIHC.

Patricia Tjiok-Liem

24 juni 2016.